



D'n Weetsnor



BERGENSE KAMPEDITIE

JAARGANG 3 N° 6
VRIJDAG 29 JULI 2016

Spellen op donderdag

De pinguïns begonnen de dag met een spel genaamd 'letterjacht', waarna ze in de middag een potje levend ganzenbord speelden. De kinderen moesten dobbelen om vooruit te komen op het bord. En bij ieder nummer hoorde een opdracht of vraag. Het groepje dat het eerste klaar was en de meeste punten verzameld had, won. De sfeer werd omschreven als gezellig. Na het bezoek van de ouders gingen ze naar de *Sahara* om levend hartenjagen te spelen. Dit werd gespeeld met twee posten en speelkaarten. Het doel was om met je speelkaart de andere post te bereiken.

De walrussen mochten de dag beginnen met een sportief potje werpbal. De regels moesten tijdens het spelen nog even aangepast worden, maar dit pakte hulpleider Stijn heel goed op. Na de lunch kregen de walrussen het dagboek van boer Tinus, hierin zaten hints naar de locatie van de knechten van boer Tinus. Eenmaal daar gekomen kregen ze de coördinaten van de schat. Echter geen enkele groep is geslaagd de eerste post te vinden, ook al was hij knal roze. Na de fietstocht even hallo zeggen tegen pap en mam, waarna een simpel-maar-toch-leuk spelletje kon beginnen: petatteplukken. Het doel was om zoveel mogelijk petatte te plukken, die verstopt over het hele kampterrein lagen.

Jubilarissen!!

Aansluitend aan de ouderavond zijn de volgende mensen gehuldigd: Chiel, Stan v.d. H., Hanneke en Tim V.: 10 jaar leider. En Maria en Ria: 30 jaar leider.

Namens de redactie van harte gefeliciteerd!!

De Grote Willem Holleder Drugssmokkel- Horrortocht

Rond half 10 verzamelden de groepjes zich voor het traditionele donderdagavondspel. In de buurt van Bergen zijn bendes actief, die drugs smokkelen door Duitsland, Polen en Nederland. Allereerst kwamen ze in Duitsland een gewonde drugskoerier tegen, die hen vroeg om de drugs voor hem verder te brengen, naar de drugsbaas. Onderweg kwamen de groepjes allerlei hindernissen tegen, om uiteindelijk bij de Duits-Poolse grens aan te komen. Daar werd eerst een gevluchte drugsrunner neergeschoten, waarna de groepjes hun 'pakketje' moesten inleveren. Vervolgens mochten ze verder Polen in....

In Polen vlogen de drugstonnen hen om de oren, klonken er in de verte trommelsignalen en stond er een doodskest met daarin een opgevouwen drugsrunner. Uiteindelijk kwamen de groepjes bij de drugsbaas, die uiteraard niet blij was dat de groepjes geen drugs meer bij zich hadden... Na aan de drugsbaas ontsnapt te zijn, waren de groepjes nog steeds niet veilig. Ook de houthakkerman, de kettingzaagman en de bruid-zonder-bruidegom zat nog in het spel. Maar het echte hoogtepunt was toch wel DE TENT, met daarin... DE CLOWN © Helemaal aan het einde stond er gelukkig weer een Sirene-leider klaar om de groepjes veilig naar het kampterrein teug te brengen, om daar te genieten van een broodje-knak en de verhalen over de tocht (was het nou een smokkel- of spokentocht??) te delen. Het bleef nog lang onrustig op het kampterrein...

WIST U DAT...?

- Sam moeite heeft met ballen vangen
- De relatie tussen de zusjes Simons en de zusjes Scheffer verslechterd is door werpbal
- Evi en Niels v. R. bereid zijn om 10 à 15 chipies te betalen om een antwoord te krijgen
- Clowns best eng kunnen zijn
- Vooral als deze in de nachtelijke uurtjes over het kampterrein dwalen
- Uiteindelijk alle groepjes hun 'pakketje' verloren zijn aan de Duitse Douane, op de jongste groep na
- Tweelingen last kunnen hebben van fantoompijn
- Na het missen van het ontbijt de heren van 'Opdeberg' ook de bodem van het zwembad gevoeld hebben
- Ze er echter niet schoner uitkwamen dan dat ze er in gingen
- Bram en Bram ruzie maakten, en Bram het vervolgens oploste
- Volgens M.P. in tent J7-8-9 een ingebouwde latrine aanwezig zou moeten zijn
- Deze opvatting door de andere roommates niet wordt gedeeld

Interview van de dag met Tijn Schreven

Het laatste interview deze week is een kort interview met een van de nieuwkomers: Tijn Schreven. Tijn is voor het eerst mee op kamp maar vindt het hartstikke leuk, vooral de grappen die ze 's ochtends met de tentgroep uithalen. De tentgroep vindt Tijn ook heel aardig en leuk – en ook de leuke tentleiders (aldus Jordi C.). Tijn's favoriete leider(s): Davy, Ralf en Jordi. Wat vond Tijn het leukste spel: met stip bovenaan de smokkel/spokentocht want die was vooral echt grappig. Welke leiders vormen het Bruidspaar van de week?? Tijn is er van overtuigd dat dit Daniëlle en Nick gaan worden.

Terugblik op het weer door Daan de weerman

Wanneer we terugkijken op deze gezellige week kamp kan ik, de weerman, wel stellen dat we toch geluk hebben gehad met de atmosferische condities. De regen van de donderdagavond kon de pret niet drukken want de temperaturen van de rest van de week kwamen als een geschenk uit de hemel. Ik zou zeggen: Op naar het volgend kamp en: Oant folgend jier!

Nieuws van de redactie

Dit is alweer de laatste *Weetsnor* van het kamp 2016. De uitslagen van de kampcompetitie en de winnaars vinden jullie in de eerstvolgende Toeter van het nieuwe seizoen. Alle foto's komen op de website van Sirene'99: www.sirene99.nl. De redactie wil graag alle lezers bedanken voor alle Wist-datjes, weetjes, spreuken, belevenissen en avonturen. Op naar volgend jaar!!

Spreuk van de dag door de S-jes uit de Kolckwei:

'Leever ien mug in de hand, dan 10 op de rug'

Ook iets te melden? Neem contact op met de mouw van de redactie.

De donderdagse menukaart:

- Macaroni
- Slaajbar met uiteraard, Croutons
- Magnum gewoen of mit Nôôtjes

HET WEER VANDAAG

REGEN!!! Temperatuur: 23 graden.
Luchtvochtigheid 68%, regenkans is 100 %.



Weersverwachting: 22 graden met regen.